



Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2001

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων κ. Στέφανος Μάνος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Πριν από 2,5 χρόνια, την 29η Απριλίου 1999, οι Φιλελεύθεροι ξεκινήσαμε την πορεία μας στην ελληνική πολιτική.

Όραμα μας ήταν να συσπειρώσουμε πολιτικά ανένταχτους πολίτες που δεν δέχονται να συμβιβαστούν ούτε με τον τρόπο που λειτουργούν τα σημερινά κόμματα, ούτε με τις ιδέες και πολιτικές που παράγουν. Πολίτες που θα ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά, το λαϊκισμό και τη δημαγωγία.

Από την ιδρυτική μας διακήρυξη επισημάναμε όμως ότι τα κόμματα δεν είναι τα μόνα που φέρουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Ευθυνόμαστε και όλοι εμείς, στο βαθμό που με την ανοχή μας και την ψήφο μας επιτρέψαμε τη δημιουργία αυτών των φαινομένων. Λέγαμε τότε ότι **η Ελλάδα δεν θα αλλάξει αν πρώτα δεν αλλάξουμε εμείς** και ζητήσαμε να στρατευτούν μαζί μας πολίτες που είναι πάνω απ' όλα **ελεύθεροι, υπεύθυνοι, ευαίσθητοι και ασυμβίβαστοι**.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την 29 Απριλίου 1999 προσπαθήσαμε να συσπειρώσουμε δίπλα μας τους πολίτες αυτούς. Προσφέραμε στο εκλογικό σώμα μια νέα πολιτική πρόταση που συνδύαζε:

- την ορθολογική αξιοποίηση της αγοράς, στην οικονομία και το κοινωνικό κράτος,
- το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και
- τη λογική και τον ρεαλισμό στην εξωτερική μας πολιτική.

Με μοναδικές για την Ελλάδα εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, επεξεργαστήκαμε νέες πολιτικές ιδέες και θέσεις. Οι Φιλελεύθεροι κατέθεσαν πρώτοι συγκροτημένες και συγκεκριμένες προτάσεις για την κεφαλαιοποιητική μεταρρύθμιση στην κοινωνική ασφάλιση, για τη δραστική μείωση της φορολογίας, για την απελευθέρωση των αγορών και την αποκρατικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους, για την πλήρη κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων πολιτών και μειονοτήτων, για την μεταναστευτική πολιτική, για την κατάργηση της «δωρεάν παιδείας» για τους εύπορους, για την εκλογίκευση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών, για την υποστήριξη από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής στροφής της Τουρκίας, για τον επαγγελματικό στρατό κ.α.

Ήμασταν το μόνο κόμμα που είχε το θάρρος να παρουσιάσει μια σαφή, συγκεκριμένη και διακριτή πρόταση εξουσίας χωρίς βερμπαλισμούς και χωρίς λαϊκισμούς. Παρουσιάσαμε μια πρόταση πολιτικής που οι ελεύθερες, δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες, έχουν από καιρό υιοθετήσει και εφαρμόσει. Αυτή την πολιτική, το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., την χαρακτήρισαν ακραία και ανεδαφική. Αυτήν όμως την πολιτική θα κληθούν να εφαρμόσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη ότι δεν είναι ακραία η πολιτική μας πρόταση, αλλά ακραίος ο καιροσκοπισμός και λαϊκισμός του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος.

Η έντιμη και υπεύθυνη πολιτική συμπεριφορά μας δεν επιβραβεύτηκε από το εκλογικό σώμα. Δεν κινητοποίησε και δεν συσπείρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό μια ομάδα πολιτών και πολιτικών που θα μπορούσε να δώσει αποτελεσματικά τη μάχη σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πραγματικότητα

είναι ότι η κομματική μας απήχηση είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την απήχηση στην ελληνική κοινωνία των ιδεών που υποστηρίζουμε.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η έλλειψη οικονομικών πόρων αφού, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κόμματα και παρά το γεγονός ότι εκπροσωπούμε τα 2/300 της Βουλής, δεν έχουμε καμία κρατική χρηματοδότηση. Χωρίς όμως πόρους δεν μπορούμε να καταστήσουμε επαρκώς γνωστές τις πολιτικές μας θέσεις και προτάσεις.

Οι αδυναμίες αυτές ακυρώνουν τους πολιτικούς μας στόχους και περιθωριοποιούν την πολιτική μας αποτελεσματικότητα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που δεν θα ανταποκρίνονται στις αρχές και τις ιδέες μας. Κρίνουμε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, οι αδυναμίες αυτές δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Η ελληνική κοινωνία δείχνει ικανοποιημένη με τον παρόντα δικομματισμό όπως αυτός εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ.

Η πραγματικότητα μας επιβάλλει να λάβουμε σήμερα την απόφαση να αναστείλουμε τη λειτουργία του κόμματος των Φιλελευθέρων.

Με τα σημερινά συνεπώς δεδομένα, οι Φιλελεύθεροι δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για μένα.

Οι δύο βουλευτές θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε κοινοβουλευτικά του Φιλελεύθερους μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής το Προεδρείο των Φιλελευθέρων θα έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που προκύπτουν από την απόφαση αυτή, καθώς και την ευθύνη της ιστοσελίδας των Φιλελευθέρων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ελεύθερους, υπεύθυνους, ευαίσθητους και ασυμβίβαστους πολίτες που στρατεύτηκαν μαζί μας, τους ψηφοφόρους μας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που έκαναν δυνατή την επί 2,5 χρόνια παρουσία μας. Τίποτε δεν θα πάει χαμένο.